

MHEER WACHT OP DE NIEUWE KASTEELVROUWEDEGENHARD BARON DE LOË HUWDEJVR. VAN RIJCKEVORSELBRUSSEL - OVERIJSE.

Het lieftlijke Zuidlimburgse dorpje Mheer zal binnenkort weer een kasteelvrouwe hebben.

Zaterdag trouwde de Baron van Mheer, Degenhard de Loë, met Jonkvrouwe Ghislina van Rijcke-vorsel, de dochter van de Nederlandse Ambassadeur in Helsinki.

Het burgerlijk huwelijk werd gesloten in het prachtig, middeleeuws, stadhuis van het Belgische drievou stadje Overijse, terwijl het kerkelijk huwelijk werd ingezegend in de huiskapel van het grote landgoed Terholst nabij het dorpje Malatzen aan de rand van het gebied dat eens het grote Zoniënwood was, maar nu een van België's meest vruchtbare streken is.



•• Het bruidspaar verliet het stadhuis van Overijse tijdens een regenbui. De Bruidgom droeg de paraplu. Ten boers van de schutterij van Mheer stonden op de trappen aan't bordes ••

Het was een bruiloft, waarbij onze slo lste romantische verboddingen werden overtroffen.

Na een avontuurlijke tocht over de oude Belgische binnenwegen, geplaveid met de bekende kasseien en soms zo smal, dat wij nauwelijks met

onze wagen konden passeren, vonden wij Overijse.
Een oud stadje met een prachtige kerk en
een indrukwekkend stad huis.

Toen de bruilofts gasten, de heren in jacquet,
de dames in kleurige lange robes aan het stad-
huis arriveerden stond de schutterij van Mheer
reeds opgesteld.

Met tromgeroel en gepresenteerde gewaar
werd het bruidspaar verwelkomd.

GROOTMOEDER

Baron de Loë was gekleed in het prach-
tige uniform van Maltezer Ridder, terwijl zijn
bruid een lange witte bruidsjaпон
droeg met een meters lange witte sleep ge-
dragen door een aantal jeugdige bruids-
meisjes en jonkertjes in een licht groene
kleedje.

Zij had een boeket Stephanus bloemen.
Het bruidspaar werd in de echt verbonden
door lode-burgemeester, mevrouw M. Dorat, die
schepen is van sociale zaken van Overijse
en grootmoeder van de bruid van moeders
zijde.

Het bruidspaar werd geflankeerd door
de beide ouderparen, terwijl tal van familie-
leden de plechtigheid in de pas gestau-
eerde raadzaal bijwoonden.

De bruiloft werd gevierd ten huize van
mevrouw Dorat, Huize Terholst.

NEDERZETTING

Van het stadhuis reed de stoet in snelle
vaart de „binnenlanden“ in.

Voor hen, die niet wisten waar het landgoed
Terholst lag, zou het ondoenlijk zijn geweest,
zonder gids het te vinden.

De autobus met de schutterij kon het niet
bereiken, de schutters moesten de laatste
kilometer lopen.

Het was een volkomen verrassing, dit
statige buiten op zulke afstand van de be-
voorde wereld en verkeerswegen te ontdek-
ken.

Het dateert waar schijnlijk uit de late 17^e eeuw
en is gebouwd op een heuvel waar de Romeinen
reeds een nederzetting hadden.

Ook daarna is er steeds bewoning geweest
en het wordt zelfs al genoemd in een charter
van Philips II.

Het bestaat uit een groot kasteelachtig

woonhuis en een hele grote boerderij met bin-
nenplaats.

Reeds honderden gasten vulden de gang,
en zalen toen in de intieme huiskapel de hu-
welijks mis een aanvang nam.

Pastoor van Geyr uit Bonn, een familie lid
van de bruidegom, zegende het huwelijk in.

De pastoor van Mheer hield de feest predi-
catie, terwijl de pastoor van het nabij gelegen
dorpje Malzeien, geassisteerd door de an-
dere aarwacunde heren, de heilige mis opdroeg.

Inmiddels arriveerde ook de burgemeester
van Blatzheim, de heer J. Dohmen, vergezeld
van de Schützenbruder Schaff en de Musikar.
ein Blatzheim.

In Blatzheim staat het vaderstot van de
bruidegom.

Ook pastoor Düster van die plaats was met
het gezelschap mee gekomen.

GASTVRIJHEID

Na de heilige mis begon de bruiloft.

De schutterij en drumband van Mheer lieten
zich horen, terwijl ook de Blatzheimer Musik-
verein feest marschen blies.

Het was geen stijve receptie, waarde gasten
in de rij stonden, maar - niettegenstaande de
honderden aan wezigen een gezellig intiem
bruilofts feest, waar de beste tradities van
gastvrijheid van de families van lijcke vorse
en de loe hoogtij vierden.

Iedereen met iedereen dronk op het geluk
van het jonge paar.

De champagne vloaide overvloedig, baron-
nen en jonk vrouwen, pachters, schutters en
vertogen woordeligers van het corps diplo-
matie, lieven samen het glas.

Tijdens aan staande lunch stond ieder
een met iedereen aan het sprookjesachtige
koude buffet, waar alle denk bare heerlijke
had en werden opgediend, be sproeid met
wijn en champagne.

ST. SEBASTIANUS.

Tijdens het feliciteren, toen honderden
gasten rond het bruidspaar verenigd stan-
den, kwam de schutterij van Mheer aan ge.

marcheerd.

Twee slooze schutters droegen een baar op hun schouders, waarop een beeld van de heilige Sebastianus.

Het was een modern werk van de Limburgse kunstenaar Timmermans uit Rothem.

Het werd de bruidegom, die beschermer is van de schutterij aangeboden door voorzitter Joz Senden, die M een vlotte speech de beste wenssen van heel Mhaar vertolte.

Bij deze aanbieding waren ook aanwezig de ere-voorzitter van de schutterij de heer drs. A. Smeets en het ere-bestuurslid, notaris J. v. Hall uit Eijsden.

De harmonie van Mhaar was door een delegatie vertegenwoordigd.

Alles bij elkaar was het niat tegenstaan. de het slechte weer, een schitterende bruiloft en heel Mhaar verheugt zich er nu reeds op de nieuwe chateaine in zijn midden te mogen ontvangen.

29 OKT. 1964.

20.

ZILVEREN SCHUTTERS SECRETARIS LENNARTS IN MHEER GEHULDIGD

Van onze eigencorrespondent.

MHEER -

In Mheer vierde de heer Jos Lennarts onder grote belangstelling zijn zilveren jubileum als secretaris en bestuurslid van de schutterij St. Sebastianus.

Aktief lid was de jubilaris reeds langer. Toen de schutterij in 1936 opnieuw tot leven kwam, was hij een der eersten die lid werd. Meteen toonde hij zich een schutter "uit het goede hout".

De heer Lennarts werd de eerste koning na de heroprichting.

In de loop der jaren zou hij nog twee keer met het koningszilver worden bekroond. Dat schutter zijn bewees dhr. Lennarts ook bij tal van schuttersfeesten.

Tweemaal bracht hij voor St. Sebastianus een ere-kruis als de beste schutter mee naar Mheer.

Ook andere ere-tekens sieren het schutterslokaal, dat door de jubilaris wordt beheerd.

De huldiging werd begonnen met een loegmis tot dankzegging, bijgewoond door de jubilaris, de schutterij en de drumband.

Deze twee verenigingen brachten de jubilaris in feeststoet naar huis, in dit geval het schutterslokaal waar toen een grootse huldiging begon.

De voorzitter van de schutterij dhr. J. Senden memoreerde de vele verdienste van de jubilaris voor de schutterij en bood vervolgens een fraai cadeau aan.

De ere-bestuursleden dhr. Smeets en de heren Jan Sheepers en Jos. Senden boden daar na hun geluk wensen aan.

De schutters brachten een ere-salut aan hun zilveren secretaris.

De drumband sloot aan met een extra roffel.

Pastoor Gilissen praat in een toespraak de vele verdiensten van de heer Lennarts.

De voorzitter van de Schuttersbond Berg en Dal, dhr. J. Lardinois, feliciteerde namens deze bond.

Bij de daarna volgende receptie kwamen en besturen van vele Meerdere verenigingen en schutterijen uit de omgeving de jubilaris feliciteren.

In het schutterslokaal was daarna nog een druk bezochte gezellige avond.