

Leden 1967

- J. Senden, voorzitter.
- H. Lennarts, secretaris.
- J. Quanten, penningmeester.
- J. Lennarts, commandant.
- J. Beckers, bestuurslid.
- L. Berndsen, bestuurslid.
- Jac. Heijnen, officier.
- E. van Laar, officier.
- † H. Berndsen, generaal.
- H. Weusten, koning.
- W. Senden, page.
- R. Senden, page.
- J. Hutschemakers, vaandrig.
- H. Willems, geweerdraeger.
- J. Mauseu, ..
- J. Berndsen, ..
- L. Berndsen, ..
- J. de Roo, ..
- J. Willems, ..
- J. Weusten, ..
- M. Rouwette, ..
- J. Rouwette, ..
- M. Janssen, ..
- F. Weusten, ..



SPORTHUIS „MARATHON“

HET ADRES VOOR AL UW SPORT EN JACHTARTIKELEN.

Markt 59, Maastricht, Tel. (04400) 12919

L.S.

Als voorzitter van de jubilerende vereniging zijn wij er trots op om enkele woorden tot U lezer te richten.

Onze schutterij werd opgericht in het jaar 1567. Deze datum is met zekerheid te achterhalen geweest in het archief van het kasteel en uit een gegeven dat bij de zilveren vogel behoort, en waarop letterlijk staat: „Een wapenschild van het geslacht Imsterrade welke den vogel geschonken hebben om het jaar 1617 na 't 50 jarig bestaan der schutterij.” Uit gegevens eveneens uit het archief van het kasteel blijkt, dat de schutterij vermoedelijk nog ouder is dan 400 jaar, daar er voor 1567 ook al sprake is van de schutterij, echter de vaste gegevens dateren van 1567 en derhalve viert de schutterij dit jaar haar 400-jarig bestaansfeest. Vanaf 1948 hebben wij het genoegen gehad om voorzitter te zijn van deze mooie vereniging en wij hebben dit met vreugde, met liefde en echt schuttersvuur gedaan. Wij hebben ups en downs gekend, maar we hebben steeds de schutterij met zachte maar vaste hand kunnen in stand houden en leiden. Dit is mogelijk geweest door 'n goede verstandhouding en samenwerking in het bestuur, dat met 'n groot schuttershart steeds paraat stond voor de schutterij. Vanaf deze plaats wil ik hen dan ook van harte dankzeggen voor het voorbeeld en het vele werk dat zij, met inzet van hun hele persoonlijkheid, voor de schutterij gedaan hebben.

Maar de vereniging heeft zeker niet kunnen groeien en bloeien zonder leden. Vanaf deze plaats is zeker een woord van dank op zijn plaats voor de trouw en volgzzaamheid van de leden. Een extra woord van hulde en dank gaat toch op de eerste plaats uit naar de 5 jubilarissen.

Zij zijn het geweest die de schutterij in 1936, na een jarenlange stilstand, nieuw leven hebben ingeblazen en die vanaf dat jaar trouw aan de schutterij zijn gebleven tot op de huidige dag. Dit zijn de heren Jos Lennarts, Eug. van Laar, Jac. Heynen, Jos Beckers en Leo Berndsen. Allen waren al, of zijn nog van het bestuur en officier. Zij zijn de steunpilaren geweest waarop de schutterij al die jaren heeft kunnen bouwen. Als een rots in de branding hebben zij alle schuttersstormen weerstaan en nog zijn zij een lichtend voorbeeld van echte schutterstrouw.

Maar ook de overige leden, met aan het hoofd de generaal H. Berndsen, willen wij van harte danken voor de volgzzaamheid en jarenlange trouw aan betuur en vereniging en zeker niet op de laatste plaats een woord van hulde en dank aan de huidige ko-

ning, de jubileumkoning, de heer Hub. Weusten. Jarenlang is hij de trots van de geweerdragende leden geweest en was steeds present als de vereniging moest aantreden. Wij huldigen hem dan ook voor deze unieke koningseer en danken hem voor alles wat hij steeds voor de schutterij gedaan heeft.

Toen in 1959 de drumband werd opgericht in samenwerking met de Koninklijke Harmonie, was de schutterij niet alleen de trots van Mheer maar ook van de schuttersbond „Berg en Dal” en overal wist de drumband 1ste prijzen in de wacht te slepen, te beginnen in de 2e afdeling, daarna in de 1e afdeling met als bekroning het hoogste aantal punten in de 1ste afdeling op het Oud Limburgsche schuttersfeest te Tegelen in 1965.

Ook een woord van hulde aan de schutters die met hun zestal de wisselbeker op de bondsfeesten behaalde en dit jaar op 11 juli de ereprijs voor zestallen op het jubileumschuttersfeest te Simpelveld. Dit alles is mogelijk geweest door een hechte samenwerking tussen bestuur en leden, door veel oefening, maar ook door een schuttersvuur dat inspireert tot grootse daden in het schuttersleven en alle leden doet vechten voor de schutterseer van de schutterij van Mheer. U begrijpt, geachte lezer, dat het schuttersleven van een bloeiende schutterij veel, zeer veel, financiële offers vergt. Deze zijn op de eerste plaats ieder jaar goed ondervangen kunnen worden door de financiële steun van alle ingezetenen van het kerkdorpje Mheer, want alle mensen van Mheer, zonder uitzondering, zijn erelid van de schutterij.

Ieder jaar krijgt de vereniging subsidie van de gemeente en ook de Edelachtbare Heer J. Beckers, burgemeester, is steeds bereid om de schutterij met raad en daad te dienen. Dank zij de verbondenheid, van de schutterij, aan het adelijk huis van Mheer, welker adelijke bewoners de schutterij hebben opgericht, in stand gehouden en steeds moreel en financieel gesteund, is de schutterij van haar voortbestaan verzekerd.

De huidige eigenaar van Kasteel Mheer, de hoogwelgeb. heer Degenhard baron de Loë, is dan ook in de voetsporen van zijn voorvaderen getreden en is de huidige beschermheer van de schutterij. Dat hij dit niet als een erebaantje beschouwt, bewijst hij ieder jaar weer opnieuw. Op het adelijk slot is de schutterij kind aan huis. Er is een kamer voor opberging van materiaal, men mag er iedere week oefenen met de zware buks en bij alle schuttersevenementen kan men gebruik maken van bijgebouwen en terreinen. Bij bijzondere gelegenheden trekt de beschermheer met de schutterij mee. Maar ook het verenigingsleven interesseert de beschermheer bijzonder en gaarne wordt zijn raad opgevolgd en zijn financiële gaven in dank aanvaard. Uit dankbaarheid wordt ieder jaar op Bronkmaandag aan de beschermheer een serenade gebracht en toen de baron in 1964 te Brussel in het huwelijk trad met Freule Ghislaine van Rijkevorsel heeft de schutterij dit huwelijk in vol ornaat opgeluisterd en bij het doopsel van hun

eerste telg, Diederik baron de Loë, hen naar de kerk begeleidt. Vanaf deze plaats is zeker een woord van dank op zijn plaats voor alles wat de adellijke familie voor het verenigingsleven in het algemeen in ons dorpje Mheer doet en in het bijzonder voor de schutterij.

Zeer zeker zijn wij ook een woord van dank verschuldigd aan ons erebestuur met aan het hoofd als erevoorzitter Drs. A. Smeets, die als geboren Mheerdenaar en liefhebber van oude gebruiken en folklore zijn hart verpand heeft aan de schutterij. Ook notaris J. van Hall te Eijsden staat gaarne de schutterij als erebestuurslid met raad en daad bij. Eveneens Jos Senden, als oud Mheerdenaar, is als erebestuurslid steeds in Mheer als de schutterij uittrekt. Zeker niet op de laatste plaats moeten wij noemen dhr. Jan Sneepers die als oudste erebestuurslid de schutterij jarenlang met raad en daad heeft bijgestaan. Deze personen, het erebestuur uitmakende, zijn trots en de steunpilaren van onze vereniging. Zij zijn het die en door hun afkomst en door hun ontwikkeling, ontzag weten in te boezemen in de vereniging en zodoende de schutterij op een hoger plan weten te houden. Door hun aanwezigheid, door hun steun, moreel en financieel, de inspirerende werking op de leden uitoefenen. Als voorzitter danken wij deze heren heel in het bijzonder voor dit alles. Ieder jaar mogen we veel financiële steun ondervinden van oud-Mheerdenaren en ook in dit jubileumjaar zijn er vele spontane giften binnengekomen. Zonder iemand te kort te doen willen wij toch een man noemen, dit is de heer Jan Huynen te Luik. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd is hij als geboren en getogen Mheerdenaar nog steeds geïnteresseerd in het dorpsleven, maar speciaal in het verenigingsleven van Mheer. Zeer gaarne komt hij nog steeds dikwijls naar zijn geboortedorpje om daar de folklore mee te beleven en speciaal de schutterij te bewonderen als die in vol ornaat met pracht en praal uit trekt. Dit te meer omdat zijn oom Pierre Huynen z.g. 65 jaar lid van de schutterij was en vele jaren generaal.

Vanaf deze plaats willen wij allen zonder uitzondering, die op enigerwijze de schutterij steunen, van ganser harte hiervoor danken en onze hoop en onze wens is dan ook, dat dit jubileumfeest in alle opzichten zal slagen en dat hierdoor de vereniging nog mooier, nog grootser zal worden en de trots zal blijven van ons mooie dorpje Mheer.

De voorzitter,

Jan Senden.

De schutterij „St. Sebastianus” van Mheer

Uit het hier volgend historisch retrospectief, blijkt reeds overtuigend, dat de schutterij van Mheer, veel ouder is, dan het welk wij uit schriftelijke gegevens kunnen achterhalen. Het dorp Mheer wordt al voor het jaar 1200 vermeld en zou met zijn Romeinsche vondsten, zijn naam ontleend hebben aan het woord Meira. Onder Keizer Hendrik II, in het jaar 1002, wordt Mheer vermeld als direct leen van het hertogdom Limburg. Eveneens in 1083 en 1088. Zoals in andere Limburgsche dorpen waakte de schutterij in Mheer voor de veiligheid in het dorp, trad op als brandweer, vervulde de functie van plattelandsveldwacht en bij trommelstap werd de schutterij opgeroepen en trok dan het veld in om de omtrek te zuiveren van brandstichters, moordenaars en vagebonden. Mer getrokken sabel omringden zij de gerechtskar, waarop de veroordeelde naar de gevangenis of naar het galgenveld vervoerd werd. Later, met de oprichting van de staande legers, verloor de schutterij veel van haar krijgshaftigheid. Van oudsher bestond een hechte band tussen het „adelijk huis” van Mheer en de schutterij. Deze is gegroeid uit de diensten, die de schutterij bij de gerechtbaarheid van het kasteel vervulde.

Een Willem van Mheer komt echter in de oorkonden tussen de jaren 1101 en 1128 voor. De heren van Mheer werden door huwelijk opgevolgd door de van Imstenraeds. Uit het register 573 van de rekenkamer te Brussel verklaart „Jonker Jan van Imstenrooy” genoemd van Meer, dat hij het huis Meer als direct leen in Limburg en de laarhoeve bij het kasteel Mheer van het Graafschap Daelhem in leen hield. Hij is overleden in 1528.

Zijn zoon Gerard, heer van Meer, Aubel, Oetegraven en St. Martens-Voeren was geboren in 1492. Hij het een zoon Jean achter, erfvoogd en heer van Meer, was getrouwd met Agnes Hoyn van Amstenrade. Het huis van Mheer, een groot leen zijnde, met de hoge en lage juridictie, was leenplichtig aan Zijne Majesteit, Maximiliaan in de lenen van Limburg en Daelhem.

In die tijd is er sprake van een burgerwacht, die bestuurd werd door eenen sholtis, die tevens crimineel officier was, zeven schepenen en een secretaris, welke door den Heer benoemd werden. Onder diens zoon Gerard zien wij de hoge juridictie van Mheer overgaan aan de heer van Geleen en daarna aan Hoyn van Amstenrade.

Grote herbloeij ondervond de schutterij van Mheer onder Winand van Imstenraed, heer van Mheer, Aubel, Oetegraven, St. Martens-Voeren etc. die in 1567 met Mathilde van den Bongart zur Heyden trouwt. In de jaren 1574 tot 1620 werden grote verbouwingen aan het kasteel doorgevoerd en het hoge middel en laag gerecht voor de vrije heerlijkheid Mheer teruggeworven. Het

oude alliance wapen (Imstenraed-Bongart) op de zilveren plaat onder de koningsvogel is getuige van de toenmalige toewijding van de adellijke familie, tegenover de schutterij. Met de dood van Jean Adolf van Imstenraed op 16 april 1668 (getrouwd met Christina Sophia, Barones de Loë) sterft dit geslacht uit, en gaat het beschermheerschap van de schutterij, die even vele jaren trouw aan hun dorp, hun kerk en het adelijk huis verbonden zijn gebleven, over aan de Baronnen de Loë, die tot heden toe veel demonstraties van oprechte schutterstrouw ondervonden hebben.

Grote bewondering en eer behaalde de schutterij op het folkloristische Nederlandsche Volksfeest op 4 september 1919 te Arnhem. In het boek „Nederlands Volksleven” door D. J. van der Ven (1920) lezen wij: „Uit dit schuttersdorado, waar in een vergeten buitenbuurtje van Mheer, Peerke Beckers in zijn eenvoudige persoonlijkheid het Keizer- Koning- en Generaalschap verenigt, was een der allermooiste en allervoornaamste schutterijen naar het Arnhemsche feest opgekomen.”

Naar overlevering zouden aan de oude Zuid-Limburgsche schutterijen, Eijsden, Mheer en Noorbeek, nog enige voorrechten, door Keizer Karel V en andere Brabantsche hertogen vergund zijn.

De oude militaire functie leeft nog voort in de erewacht bij de processie, waar de schutterij ieder jaar nog in vol ornaat en volle statie meetrekt in „de bronk”.

J. Senden



Het trommelkorps

v.l.n.r.: Ger. Willems, tambour maitre. H. Bastiaans, T. Heijnen,
N. Beckers, J. Willems, J. Houben, J. de Roo, J. Sneepers, H. van
Laar, N. Plönes, J. Roijen, F. Gubbels.

Leden van het Ère-comité

1. Edelachtbare Heer J. Beckers, Burgemeester, Voorzitter.
2. Barones Ghislaine de Loë-van Rijckevorsel, Kasteel Mheer.
3. Gravin R. de Marchant et d'Ansembourg-de Loë, Kasteel Neubourg.
4. Barones E. von Loë, Burg Adendorf.
5. Baron Joseph von Wrede, Schloss Willebadessen.
6. Gravin Wl. d'Ansembourg, Villa Crassenstein.
7. Jonkheer en Mevrouw G. Ruys de Beerenbrouck, Kasteel Wolfrath.
8. Baron en Barones W. de Loë, Burg Bergenhausen.
9. Jonkheer en Mevrouw W. de Muralt-van Nispen tot Sevenaer, 's-Gravenhage.
10. Baron Philip de Loë.
11. Baron Mario de Loë.
12. Baron en Barones Bertram-de Loë, Geulle.
13. Jos Willems, Geleen.
14. Jos Lardinis, Noorbeek, Bondsvoorzitter van de schuttersbond „Berg en Dal“.
15. Clemens Freiherr von Loë, Bergenhausen.
16. Edelachtbare Heer E. Smeets, Burgemeester van Gronsveld.



De jubilarissen

30 jaren onafgebroken lid.

v.l.n.r. Leo Berndsen, Jac. Heijnen, Jos Beckers, Jos Lennarts,
E. van Laar.



Generaal en jubileum koning

Links: Hub Weusten, koning en rechts Harie Berndsen, generaal.



Het erebestuur met beschermheer en beschermvrouwe

v.l.n.r.: Jan Sneepers, erebestuurslid. De Hoogwelgeb. Heer Degenhard baron de Loë. De Hoogwelgeb. Vrouwe Ghislaine, barones de Loë-van Rijkevorsel. Jos Senden, erebestuurslid.

Niet op deze foto komen voor: De Weled.gestrenge Heer J. van Hall, notaris, erebestuurslid en de Weled.geleerde Heer Drs. A. Smeets, erevoorzitter.

Het geslacht de Loë op Mheer tot heden:

Christina, Sophia Barones van Imstenraed-de Loë.

neef

1. Philip Christoph Rijksbaron de Loë, Heer op Wissen, Mheer, Imstenraed etc.

getr. met Anna Maria Baronesse van Winkelhausen op Calcum.

zoon

2. Johann Adolf, Heer op Wissen, Mheer, Imstenraed etc.
getr. met Maria Anna Baronesse van Wachtendonk op Germenseel.

zoon

3. Frans Carel, Heer op Wissen, Mheer, Imstenraed etc.
getr. met Maximiliana Alexandrina, Gravin van Horrion Colchester Heel.

zoon

4. Gerard Anton, Heer op Wissen, Mheer, Imstenraed etc.
getr. met Alexandrina Adolffina Gravin van Merveldt en Lembeck.

zoon

5. Frans Carl Anton, Heer op Mheer, Imstenraed etc.
getr. met Eugenie Gravin de Marchant et Ansembourg op Ansembourg.

zoon

6. Otto Napoleon, Heer op Mheer, Imstenraed, Terworm etc.
getr. met Johanna Gravin Wolff-Metternich zur Gracht.

zoon

7. Levinus Clemens, Heer op Mheer, St. Pieters-Voeren etc.
getr. met Marguerite Barones van der Linden d' Hoogvorst.

zoon

8. Hendrik Frederik, Heer op Mheer.
getr. met Dagmar von Mosch.

neef

Degenhard, Heer op Mheer.
getr. met Ghislaine Madelaine Jonkvrouwe van Rijkevorstel.
getr. met Ghislaine Madelaine Jonkvrouwe van Rijkenvorsel.

zoon

13. Diederik Emmanuel, geb. 1965.

Begunstigers

W. Mingels, Banholt.
R. Hendriks, Mheer.
M. Nuyts, Noorbeek.
J. Olslagers, Reijmerstock.
L. Spauwen, Oost-Maarland.
Jean Strijthagen, Noorbeek.
Bartholome, Gulpen.
J. van Kan, Simpelveld.
Weustenraed, Margraten.
Frints, Margraten.
Prevoo, Del-Gulpen.
H. Bessems, Banholt.
J. van Hove, Banholt.
P. de Jong, Gulpen.
L. Frambach, Banholt.
P. van de Hout, Banholt.
G. Munnix, Banholt.
J. Houben, Banholt.
Weduwe A. Tielens, Terhorst-Banholt.
G. Drummen, St. Geertruid.
P. Pittie, St. Geertruid.
G. Drummen, St. Geertruid.
Kon. N.Z.W., Eijsden.
Boerenleenbank, Mheer.
E. Willems, Mheer.
Colen, Banholt.
Schrijnemakers, Gronsveld.
Lardinois-Roijen, Banholt.
Lemmerling, Margraten.
J. van Kan, Margraten.
Weustenraed, Margraten.
Café Prevoo, Del-Gulpen.
L. van Bun, Mheer.
M. Dassen, Stein.
J. Dohbelstein-Vaessens, Mheer.

PROGRAMMA ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1967

- 17.30 uur. Rondgang der jubilerende schutterij door het dorp, naar de feesttent achter het kasteel.
- 18.00 uur. Huldiging der jubilarissen door de voorzitter en huldiging der schutterij door de voorzitter van het erecomite, de Edelachtbare Heer J. Beckers, burgemeester van Mheer en de Zeereerwaarde Heer M. Gilissen, pastoor, waarna tot 20.00 uur receptie.
Op de receptie ligt een jubileum-receptieboek klaar, waar iedereen zijn handtekening kan plaatsen.
- 20.00 uur. Karnavalszitting.

Medewerking verlenen: De Hofkapel van Mheer o.l.v. M. Stessen. De dansgroep „Rode Put” uit Simpelveld, met het meermalen bekroonde tansmariechen Annij Vleugels. Buitenredner Habets uit Heer. De Limburgsche troubadour Frits Rademakers uit Sittard. Buitenredner Wiel Hendriks, alias „t Rooje Chrisje”, uit Spekholzerheide e.a. Deze Karnavalsavond wordt U GRATIS aangeboden en is toegankelijk voor iedereen.

PROGRAMMA ZONDAG 13 AUGUSTUS 1967

- 13.00 tot 14.00 uur. Ontvangst van de deelnemende schutterijen aan café „Mergelland”.
- 14.15 uur. Tambour maitre zitting.
- 14.30 uur. Optocht door het dorp naar feestterrein achter het kasteel, met defilé op het binnenplein van het kasteel.
- 15.15 uur. Opening van het feest door de Edelachtbare Heer J. Beckers, burgemeester te Mheer, en de Zecreerwaarde Heer M. Gilissen, pastoor te Mheer.
- 16.00 uur. Aanvang van het drumbandconcours. En eveneens om 16.00 uur. Aanvang van de schietwedstrijden voor zestallen van de deelnemende verenigingen en voor drietallen voor iedereen.
Inleggeld per drietal f 7,50. Kaarten te koop tot 18.00 uur. Om 19.00 uur begint het kampen. Allen die één of meer volle kaarten hebben kunnen een schot doen voor het erekruis, waarna kampen tot de beste schutter bekend is. Voor zestallen is er een fraaie beker beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur. Voor drietallen zijn er geldprijzen ter waarde van f verdeeld als volgt: 1e prijs f , 2e prijs f , 3e prijs f . Reglement is bij de schietstangen aanwezig en waarin dit niet voorziet, of bij onenigheid, beslist de schietcommissie en in hoogste instantie het bestuur.
- 18.30 uur. Bekendmaking en uitreiking der prijzen van schutterijen en drumbands in de feesttent.

Deelnemende korpsen:

- Kon. Harmonie St. Cecilia, Mheer.
- Schutterij Noorbeek en drumband.
- Schutterij St. Geertruid en drumband.
- Schutterij Waubach en drumband.
- Schutterij Oost-Maarland en drumband.
- Schutterij Gulpen en drumband.
- Schutterij St. Maartens-Voeren en drumband.
- Schutterij Simpelveld en drumband.
- Schutterij Blatzheim.
- Drumband Fanfare St. Geertruid.

In de feesttent is voor de inwendige mens aanwezig: belegde broodjes, worst, vis, wafels, Limburgse vla, bier, koffie, limonade, wijn, ijs enz.

17.00 tot 24.00 uur. Vrolijke muzikale avond verzorgd in de feesttent door het orkest „The Dutch Favorites” o.l.v. Ad. Willems.

Ieder korps krijgt een mooie herinneringsmedaille, ook de drumbands en voor de drumbands is er in iedere afdeling voor het hoogste aantal punten een extra medaille.

Verder voor het hoogste aantal punten van het gehele concours een prachtige beker, geschonken door „De Nieuwe Limburger”.

Entree voor feestterrein en feesttent f 1,50.

voor al
V&D Uw inkopen
 Uw warenhuis
VROOM & DREESMANN MAASTRICHT

PROGRAMMA DINSDAG 15 AUGUSTUS 1967

Cabaret-Varieté „Florida“, Den Haag

o.l.v. Kees Nouëns

Presentert U: „STERREN PARADE“

met radio en T.V.-artiesten.

1. Kees Nouëns stelt zijn gezelschap aan U voor.
2. John Pims, onze conferencier, komt even kennis maken.
3. „The Melodie Makers“.
Dit bekende radio accordeonduo brengt er de juiste stemming in.
4. „The Wimie's“.
Deze twee zusjes zingen bekende Hollandse liedjes.
5. Ria Valk
Neerlands meest populaire zangeres.
6. John Pims heeft U ook nog iets te vertellen, en hoel

Pauze

7. „The Melodie Makers“
openen de tweede helft van deze avond.
8. Ria Valk
zingt bekende radio en T.V. successen.
9. „The Wimie's“
spelen en zingen verzoeknummers.
10. „Les Coranto's“.
Deze 3 clowns laten U een half uur gieren van het lachen.
11. Finale
Het gehele gezelschap neemt afscheid van U.

Voor de aanvang en tijdens de pauze speelt Herman Teunissen op zijn grote Hammondorgel.

Aanvang 19.00 uur.

Entree f 2,50.



„The Wimie's“



Ria Valk

Onze adverteerders en begunstigers danken wij voor hun steun

Bestuur en leden
SCHUTTERIJ ST. SEBASTIANUS
Mheer.



„Les Coranto's”

W. VAESSENS EN ZN.

Ook Uw adres voor goede kwaliteit en de beste service op het gebied van:

haarden,
 koelkasten,
 huishoudelijke artikelen
 speelgoed en
 luxe artikelen,
 hang en sluitwerk,
 tuinbouw gereedschappen,
 hobby gereedschappen en
 ijzerwaren,
 enz., enz.

Rijksweg 39, Gronsveld, Tel. 205 en 542.

UITGEBREID FEEST NIT WERKEND BECONNEN!

SCHUTTERIJ MHEER BESTAAT 400 JAAR

MHEER, 14 Aug. -

Tijdens het afgelopen weekeinde vierde Mheer het veel luister het eerste gedeelte van de jubileum feesten rond het 400-jarig bestaan van de schutterij St. Sebastianus van deze plaats. Hoogtepunten hierbij waren de huldiging van de jubilarissen zaterdag avond en het schutters feest zondag middag.

De jubilerende schutterij van Mheer opende de optocht van de schutterijen waaraan aenschiel tel verenigingen deelnamen!

Na een deëlie op het kasteelplein opende burgemeester Beckers 't festijn.

De drum bands marcheerden en trommelden om de eerste prijzen, aan de schietstangen kamp. van de schutters voor de horgsie aertzen onder tussen haerste er in de feesttent van vrolijke sfeer.

Zaterdag maakten de Mheender Sebastijnen een rond gang door het dorp en vond in de feest. tent een treffende huldiging plaats van jubilarissen het een aebourde bij monde van voorzitter J. Senelan. Burgemeester Beckers en pastoor Gillissen feliciteerden de schutterij even aens en wazen op de speciale betakenis die de schutterij voor folklore en gemeenschapsheeft.

Namens de schuttersbond Bergen Dal kwam de heer Lardinois uit floor bezek geluk wansen aanbieden.

Hierna volgden de besturen van talloze schutterijen uit de omgeving en alle plaatselijke verenigingen.

9 Roonds vond een zomer. karnavaalavond plaats die een groot succes werd.

Een aervolle feesttent geneept van de Tanzma. riechen, de buuttereëdnen, de blaaskopellen en de karnavaalraden.

Deze week wordt het feest voortgezet ●

OVERLEDEN TIJDENS SCHUTTERSFEEST

MHEER, 14 Aug. -

Tijdens de viering van het 400-jarig bestaan van de schutterij van Mheer werd zondagmiddag in de feesttent in het kasteelpark de heer M. van Promeren plotseling onwel.

Hij werd ijlings na een nabij gelegen woning gebrocht, maar bleek bij aankomst aldaar reeds te zijn overleden.

De heer Van Promeren was o.m. bestuurslid en muzikant van de Kon. Harmonie van Mheer.

Hij was 50 jaar oud en gehuwd.

De gebeurtenis bracht grote verlagenheid in Mheer.