

"PAOLHOUWE" ZONDER MUZIEK

- De Schutters moesten het „paolhouwe“ gisteravond alleen opknappen. Na een paar boze woorden waren de muzikanten vande harmonie weg gebleven..

MHEER -

Het „paolhouwe“ op de derde kronk dag in het bod inwoners tellende Mheer, is gisteren niet geheel op traditionele wijze verlopen.

Het was de bedoeling dat de ongeveer veertig flessen sterke drank worden genuttigd door de schutterij Sint Sebastianus (25 man) en de harmonie Sint Cecilia (50 man) nadat de bielmannen de palen met verzende krachten hadden omgehakt.

Gisteravond heeft de schutterij dit karozijje echter alleen moeten opknappen omdat er sinds een dag onenigheid bestaat tussen de schutters en muzikanten.

Omdat de sympathisanten vande harmonie

dit jaar geen paal en flas hadden naar ge-
zet duurde het festijn ook minder lang dan
normaal de gewoonte is.

De oorzaak van de moeilijke heden was
een verwijt van de schutterij-voorzitter
Sjeng Senden die maandag de harmonie ver-
weten had met te weinig man vertegenwoor-
digd te zijn om de kapitein van de Jongheid
en koning van de schutterij na het bronkfeest
naar huis te begeleiden.

Dit was voor de muzikanten de reden om
hun medewerking aan het "paathouwe" te wei-
geren.

In de café's werd gisteravond nergens an-
ders over gesproken.

Schutterij-voorzitter Senden: „Ik heb de
waarheid gezegd en daar moeten ze maar
tegen kunnen“.

Over de oplossing van de twist, zei hij:
„Het zal wel slijten, want er is al vaker onthig-
heid geweest.“

Voorzitter dokter A. Habets van de harmo-
nie: „Volgende week drinken we weer samen
een pot bier.“

We hebben alleen willen laten zien dat de
harmonie in Mheer echt wel iets te betekenen
heeft.

We laten ons niet ongestraft uit schelden“

BIJZIENDE "HOLLANDER" WERD
SCHUTTERSKONING IN MHEER.



„ IK HAN M'N BRIL NIET OP, EN VERDOMD ZEG... ”

- Eigen nieuwsdienst -

MHEER-

Een bijziende „Hollander“ is in het dorpje Mheer volkomen per ongeluk koning van de schutterij geworden, een onderscheiding die hem het komende jaar zeker een paar honderd gulden gaat kosten.

Maar de 35-jarige dr. ir. T. Reith uit Velp - bij Arnhem - maakt zich over die kant van de zaak geen zorgen.

Gisteren, de tweede de dag dat hij als koning in functie was, zei hij na het zoveelste pilsje in het kader van de overwinning: „Geweldig hoor kerel.

Hartstikke geestig.

Een enorme bedoening, die ik nooit meer zal vergeten.”

Het koningschap kwam voor de op een ingenieurs bureau werkzame vader van twee kinderen

Volkomen onverwacht.

Voor de schutterij St. Sebastianus trouwens ook, want in de meer dan 400-jarige geschiedenis van de Mheerse schutters is nog nooit een Hol-lander koning geworden.

Laat staan aan bijziende.



•• De nieuwbakken schutters-
koning moest uiteraard ook
contributie betalen. ••

VOOR DE LOL

De heer Peith: „Ik logeerde bij kennissen, die tijdelijk in Mheer wonen.

Een ouwe studie vriend van me uit Delft.
Die is arelid van de schutterij hier.

Nat op het moment dat ik in Mheer was, waren de kampioen schoppen of het konings schieten - Ik weet niet precies hoe dat heet.

Gewoon voor de lol heb ik ook maar eens gescho-
ten, en verdomd zeg, ik had m'n bril niet op en ik ben vreselijk bijziende, daar vliegt me die vogel toch van die paal.....

Ik zag eigenlijk alleen maar een schim.
Ik heb nauwelijks gericht, terwijl die mannen hier, ach, arm, die hebben er misschien wel een jaar op gezofend!

GEMOEDELIJK

Mheer is intussen meer dan tevreeden over de nieuwe, royaal rondjes geven de koning.

De voorzitter van St. Sebastianus, de hr. Senob:

Die meneer Reith is een waardig koning.
Hij heeft zich enorm aan gepast.
We waren eerst bang, dat hij het koningschap
niet zou accepteren, maar hij heeft toch door
gezet.

En dat hij een Hollander is?
Ach, zo nauw koning had de afgelopen dagen
kijk we hier niet.

Dat nemen we erg gemoedelijk op, bovendien
moet U niet vergeten, dat je niet zomaar koning
wordt, maar dat je de vogel helemaal van de
paal moet schieten.

Er waren zeker al 175 schoten gelost, voor
dat het meneer Reith lukte....."



-- De schutters koning licht zijn
prestatie toe aan de "nachwuchs" --

De nieuw bakken bijziende koning deze dagen
al een druk programma.

Na de sacramente processie van zondag,
werden de Raestelijkheden gisteren voort ge-
zet.

's Morgens was er eerst een mis, gevolgd door
langdurig café bezoek (waar de nieuwe koning
zijn contributie moest betalen à f 1.50 per jaar)
en een ontvangst op het kasteel.

's Middags vloaide het bier in grote stromen op
het logeerdadres van de koning.
Vandaag moet de ingenieur uit Velp weer aantreden
voor het traditionele paal-houwen, een gebeurte-
nis waar bij ook nogal wat drank vloeit.

PLENS

Kan de nieuwe koning zich drank-technisch
goed aan passen?

De heer Reith, die zijn gastvrouw Anke Lamberton

191
uit koos als koningin: „Ik ben student geweest en dus wel het een en ander gewend, maar ik heb toch wel in de gaten, dat je drinken zeer regelmatig moet doen om op de been te blijven.

Gisteren heb ik 20 biertjes gehad, maar dat is me een hele pens, hoor.

Maar ik moet zeggen: „Ze hadden het in Mheer slechter kunnen treffen.

Het had ook kunnen zijn dat een dola drinken, de Hollandse protestant koning was geworden, nu hebben ze ten minste nog een pils drinkende katholiek”

Wanneer hij alles van te voren geweten had, zou hij dan misschien toch zijn bril opgezet hebben alvorens te schieten?

De heer Reith: „Ha, ha, U bedoelt te zeggen dat ik dan misschien mis geschoten had?
Ja, ja, nou nee, dat geloof ik niet.

Ik vind het verdraaid leuk om mee te maken. Ik heb alleen wat moeite gehad om zo plotseling wat tijd vrij te maken voor deze plechtigheden.

De kosten, die eraan verbonden zijn door alle rondjes die je moet geven, interesseren me niet zo, ik vind 't een prachtige traditie.

Laten we 't daar maar op houden, ha, ha.
Proost”.

W. WENNEKES