

MHEER — Zonder enig feestelijk vertoon — is dit weekende in Mheer de fontein op het pleintje bij de splitsing: Duivenstraat — Rondelenstraat in werking

gesteld. Nadat ruim een jaar lang over deze fontein is gediscussieerd en er zelfs wijzigingen aan het „kunstwerk“ werden aangebracht, stromen er thans drie (!) straaltjes water boven uit de kop van de fontein. Overigens weer zeer dunne straaltjes. Meer druk op het water zou meteen betekenen, dat het water over de rand van de fontein spuit.

De ingebruikstelling van de fontein is door de omwonenden wel met enige hilariteit ontdekt. „Ja zeg maar gerust ontdekt, want je ziet het water nauwelijks. En zo'n straaltje kan iedereen maken. Daar heb ik geen fontein voor nodig. Het is zo'n fontein die zegt van ik wil wel, maar het lukt niet. Dat is slappe boel,“ zegt een bejaarde passant.

De man staat met zijn opmerkingen niet alleen. Een der omwonenden: „Ze hadden er drie mannekes uit Brussel op moeten zetten. Daar is het water net voldoende voor. En anders moeten ze er maar een bordje plaatsen met het opschrift „Dit is een fontein“. In ieder geval heeft Mheer er wel weer iets unieks bijgekregen. Ze kunnen er trots op zijn.“

De bedoeling van de architect, dat het water uit de fontein drinkbaar moet zijn

en dat passanten er ook gebruik van maken, zal overigens slechts ten dele in vervulling gaan. Het water is drinkbaar, maar voor passanten inderdaad weinig zichtbaar. En de kinderen

hebben reeds ontdekt, dat wanneer je een vinger op 't gaatje houdt, er geen water meer uitkomt. Maar de fontein werkt. Na vele en vaak moeizame besprekingen is het zover.

10 JUNI 1973

BIJ ZILVEREN PRIESTER JUBILEUM  
MHEER HULNIGNE PASTOOR P. SLIWA



★ Bij de parochiekerk vormde de schutterij een erehaag toen de „zilveren“ pastoor en zijn familieleden het gebouw betraden voor de plechtige eucharistieviering.

MHEER. — Pastoor P. Sliwa van Mheer is zondag bij de viering van zijn zilveren priesterfeest op werkelijk grootse wijze gehuldigd. Het feest kende twee hoogtepunten. Dat was op de eerste plaats de plechtige eucharistieviering in een met een schat van bloemen versierde parochiekerk en de huldigingsavond in de harmoniezaal.

Jeug en oud kwamen de jubilerende pastoor gelukwensen. De Koninklijke Harmonie bracht een muzikale

hulde. Ook de schutterij luisterde het feest op. De heer H. Hermans voorzitter van het feestcomité bood het parochiegeschenk, zijnde een geldbedrag van ruim 1300 gulden aan.

Kerkkoor, dameskoor, solisten en enkele muzikanten hadden gezorgd voor een mooie en aparte oplichtering van de plechtige eucharistieviering.

Voor de mis werd pastoor Sliwa aan de pastorie afgehaald door de schutterij, drumband en harmonie.

MEER DAN ALLEEN PALEN VOOR DE BIJL



- Het paal-houwe kon alleen maar worden volgehouden door zo af en toe een slok inspirerend vocht te nemen ••

MHEER -

Als de schutterij van Mheer, met de biele mannen Jaak Heijnen en Jang Hutschemakers voorop, de laatste kermis dag de heren der door het dorp opgesjalde palen nadert voor het traditioneel „paal-houwe“, moet het merendeel van de

bewoners van Mheer nog thuiskomen van het werk.

Een handje vol toeristen is alleen aanwezig als de eerste paal onder tromgeroel sneuvelt en voorzitter van de schutterij Jeng Senden, het bij de fles cognac verstopte gedicht protocollair voorleest.

Schutterskoning Emile Munnix en zijn lief tallige gemalin Irene Munnix-Wolfs kijken glimlachend toe.

Maar als het een paar uur later is ende schemering overgaat in duisternis, heeft de kon. harmonie zich bij het paalvallend gezelschap geschoord en dans de jonkheid op haar tonen de dramignon.

Rij dansend langs straten en wegen, langs de neogotische kerk, opnieuw omlaag, viert Mheer „paal houwe“.

Toeristen dansen, het niet helemaal begrijpend, mee aantonend waarin folders over Mergelland tekortschieten.

De kastelain van Café Mergelland, waar het punt van de uitgang en dat van terugkomst samenvallen, heeft handen te kort, ondanks de liters die als „sterk, sterker, sterkst“ onder de al dan niet versierde paal aangetroffen, ter plaatse zijn soldaat gemaakt.

Zo eindigt de kermis in Mheer.

Elk jaar opnieuw wil men in herinnering roepen hoe in vroeger eeuwen de biele mannen van de schutterij die de versperringen en obstakels die de bronk processie hinderden, uit de weg ruimden.

Op de foto geven Jaak en Jeng de vrije loop aan wat hun welgezinde Mheerders in het vat hebben gehouden.

PAOL HOUWE BESLOOT DE  
BRONK VAN MHEER



.. De schullerij St. Sebastianus te Mheer aangetreden voor het schullerslokaal café Mesgeeland om aan de tocht door't dorp te beghinnen. De bielemannen Sjaak Heynen en Sjeng Hutsche makers moesten toen nog aan hun kraswei beghinnen. Ook voorzitter Sjeng Sanden, generaal sjupfenarts evenals het koningspaar Emile Munhix en zijn echtgenote Inze Munhix-Wolfs waren natuurlijk van de partij bij dit folkloristisch gebeuren..

MHEER.

De slag is ten einde. Meer dan dertig palen lagen woensdag morgen geweld langs de wegen van Mheer.

Het waren dertig palen die door de inwoners van deze plaats waren geplant en die dinsdag tot in de late avond door de bielemannen werden omgekapt.

Een en ander is een traditie voor de laatste dag van de bronkemarkis die dinsdag weer plaats vond en veel belangstelling trok.

Dit oude gebruik, Paalhouwe genaamd, stamt uit een tijd, vele jaren terug.

Tijdens de godsdiens twisten werden door anders denkenden op de route die de sacraments processie volgde soms versper- ringen en obstakels aan gebracht.

Enkele leden van de schutterij hadden toen de opdracht de processieweg vrij te maken.

Dit is nu niet meer nodig, maar toch heeft men dit gebruik in enigszins gewijzigde vorm voortgezet.

De inwoners van Mheer planten nu hieran daar een paal op Bronk dinsdag want dan zijn de bielemannen in actie.

Zo was het dinsdag ook weer, in Mheer had- den de bielemannen Sjakk Heijnen en Sjeng Hutshemakers de oorlog verklaard aan de palen die er door het dorp geplant waren.

En niet aan de palen alleen maar ook aan de flessen met jenever, wijn of likeur die zich aan de palen bevonden.

De inhoud was trouwens niet alleen voor hen maar werd broederlijk gedeeld met de leden van de schutterij en harmonie die het overigens wel verdienden.

Want het was een zware en lange tocht waarbij ruim dertig palen op de kreest stoet met bielemannen aan het hoofd stonden te wacht- ten.

Maar denk nu niet dat even zoveel fles- sen werden leeg gemaakt.

Er was wel stemming en misschien voel- de de een of ander zich lichtelijk zweven, maar alles met maat.

Een gedeelte van de flessen wordt be- waard om later bij exercitie op repetitie te ledigen.

Talkens als een paal viel klonk een hoera, roffelden de trommen en zette de harmonie der toesch in.

Dat ging dertig keer achter elkaar. Het was inder daad een vermoeiende tocht voor Sjakk en Sjeng, voor commandant Sjeng Bernsen, voor de leden van de schutterij en harmonie.

Maar niemand voelde iets van vermoeidheid. De stemming bleef erin.

Terwijl de harmonie de ene cramignon na de andere speelde danste het jonge volk uit- gelaten onder leiding van Loz Clair Bois.

Bij het vallen van de duisternis vielende laatste slagen, de laatste paal had het loodje

gelegd, het paelhoutje was voorbij.

De kermis was ten zinde en weer werd een traditie voort gezet waar aan onze moderne en gejaagde tijd niets verandert.

In 'n hoek van 't café stond de dikke trom versierd met veldbloemen.

De bijen waren niet meer zo scherp als toen men begon.

Langs de wegbarmen lagen heren der verspreid de gekapte palen.

De bronk kermis van 1973 was voorbij.

Aan elke paal is naast een fles ook een gedicht.

Tot besluit laten we er hier een volgen van zoveel jaren geleden:

Of wen ich uch get hey gedoon  
Zoe sjrao kiek deer mich aa  
Me waar ich hie neet komme stoon

De oet deer druge olaai  
Want in dees flesj is levertsoon

Veur 't Deznidas nao de Bronk  
Wie ieder ouch het gebruik al waar  
En Mhaerder sjpas hie kloont.

Dat is veur de ow goi sjutterie  
Get saap veur lool te maake.

Dat deed hem good an heur  
Noe lot d'r paol mer kracke ouw prij

KONINGEN IN BRUNSSUM AAN DE  
SCHIETSTANG



.. Ook in Brunssum wezen stazze schutters  
in kleurrijke uniformen ..

- Van onze verslaggever -

BRUNSSUM.

Talrijke schutterijen uit binnen- en buitenland  
hebben afgelopen week einde stried gekeurd  
in Brunssum.

De excellenties, koningen zowel als keizers  
troffen zich ditmaal aan de schietstang.  
In zet was de prachtige Baron de Neef-  
beker, door het organiserende gilde, st.



Gregorius den Grooten" uit Brunssum beschikbaar gesteld.

Naast koningen en keizers uit de Limburgse Schutterswereld, kwamen ook buitenlandse grootheden, onder andere uit Duitsland naar dit unieke treffen.

Aangelokt door het prachtige weer verlustigden zich een groot aantal toeschouwers aan zowel de optocht als de daarop volgende schietwedstrijden die zondagmiddag op de feestweide van de Merkei bakenstraat werden gehouden.

Na een felle strijd werd de Baron de Negri-beker uiteindelijk in de wacht gesleept door de heer Cox van de Schutterij Wilhelmina uit Herten.

ZATERDAG HULDIGINGJAN SENDEN IN MHEER 25 JAARSCHUTTERPRAESES

.. Op de foto geheel rechts de jubilerende voorzitter Jan Senden, in gesprek met bescherm. heer baron D. de Loë en vice voorzitter Jos. Lannegerts. Nu het geweer even rust wordt het bier kritisch bekeken. Of ziet men het glas ziender ogen /zeg- stromen....? ..

MHEER.

Zaterdag 20 okt. viert de heer Jan Senden te Mheer een niet alledaags jubileum.

Hij is dan nl. 25 jaar voorzitter van de schutterij St. Sebastianus te Mheer.

De heer Senden heeft de voorzittersfunctie 25 jaar lang met veel ijver vervuld waarbij het behoud van de oude schutters folklore steeds voorop stond.

We danken hierbij speciaal aan de bronktradities met het opkuisstere van de bronk, de bronkmaandag-gebruiken en het paol-houwe.

Zaterdag voor de avondmis van half zeven wordt de zilveren jubilaris en zijn echtgenote door de schutterij met drumband aan zijn woning afgehaald en naar de kerk begeleid.

Na de mis gaat het in feeststoel naar het schutterslokaal waar tot half negen gelegenheid bestaat om de zilveren voorzitter te feliciteren. Daarna volgt een gezellige feestavond.

### ACTIEF.

De heer Senden werd in 1937 bij de heroprichting van de schutterij, ere lid.

De konings-erf viel hem in 1947 te beurt en in 1948 probeerde hij zijn titel.

In dat jaar ook werd hij tot voorzitter gekozen.

Vijfentwintig jaar van ups en downs zijn nu voorbij maar de schutterij handhaaft de zich onder zijn stuwende leiding.

Bij de organisatie van feesten e.d. had de heer Senden een belangrijke aandeel.

In de hele schutters wereld geniet de jubilaris bekendheid want hij is ook bestuurslid van de schutters bond Berg en Dal en bestuurslid van het Oud-Limburgs Schuttersfeest.

Tijdens zijn voorzitterschap van de heer Senden ook in '59 weer koning van het Mheerder schuttersgilde waarvan Frans drie zoons ook lid zijn.

De jubilerende voorzitter had in de loop der jaren zitting in diverse feestcomités, is levensraadslid en lid van het kerk bestuur.

JAN SENDEN IN MHEER

ZILVEREN SCHUTTERIJ-VOORZITTER

GEHULDIGD

MHEER -

Voor de plezierige samenwerking, het be-  
leid en de goede verstandhouding met en door  
U onderbonden menen wij u dan ook een waar-  
dig geschenk te moeten aanbieden.

Dat uw schuttershart moge opblozen bij  
het aan schouwen hier van "al dus de vice-voor-  
zitter van de schutterij St. Sebastianus te  
Mheer, de heer J. Lennaerts, tijdens de huldiging  
van de heer Jan Senden bij de viering van zijn  
zilveren voorzitters jubileum.

Hij kreeg vervolgens het geschenk van de  
hele schutterij aangeboden zijnde een fraaie  
nieuwe sabel.

"Dat ge deze sabel nog vele jaren met  
plezier zult dragen als de schutterij uit-  
trekt en dat hij daarna een ereplaats zal  
krijgen in uw woning als een mooie herin-  
nering aan uw zilveren jubileum als voorzit-  
ter van het Mheerder Schuttersgilde".

Met deze wens besloot de heer Lennaerts  
zijn toespraak die het begin vormde van een  
grootse huldiging en een drukke receptie  
in het schutterslokaal.

Voordat die huldiging begon was de heer  
Senden en zijn echtgenote door schutterij  
en drumband afgehaald en naar de kerk  
begeleid waar een H. Mis tot dankzegging  
word op gedragen tijdens welke pastoor  
Sliwa de jubilaren de voorzitter en de schul-  
terij feliciteerde.

hij prees de heer Senden vooral voor de  
wijze waar op hij zijn voorzittersfunctie had  
vervuld.

RECEPTIE

In het schutterslokaal begon zoals reeds

gezegd, daarna een drukke receptie.

Burgemeester Beckers had geluk wenssen namens gemeente bestuur en inwoners.

Niet alleen voor de schutterij hebt gy veel werk verzet maar ook aan het behoud van de oude schutters traditie en folklore in Zuid-Limburg hebt gy een belangrijke bijdrage geleverd, aldus de burgemeester.

Een afvaardiging van het O.L.S. was present om de heer Senden, die bestuurslid is van het O.L.S., de gouden herinnerings speld te overhandigen.

Maar speciaal namens de schutters drum band feliciteerde mej. H. Bendersmacher.

Zij betrok in de felicitaties en dankwoorden maar speciaal mevrouw Senden welke een bloem. stuk aan geboden kreeg.

#### OMGEVING.

Van alle Mheerder verenigingen en een aantal schutterijen uit de omgeving waren afvaardigingen gekomen om de zilveren schutters voorzitter te feliciteren en de heer P. van Gerven zorgde hierbij voor een blot verloop van huldiging en receptie.

De jubilaris dankte aan het slot iedereen in hartelijke woorden.

Hierna volgde een gezellig samen zijn op geluisterd door vrolijke muziek van de blaas-kapel der harmonie onder leiding van de heer H. Bobbelstein.