

VRIJDAG 9 Mei 1975

BURGEMEESTER MHEER WERD
SCHUTTERS KONING

MHEER -

Burgemeester Michiels van Kessenich is gisteren, tijdens het koningsvogelschieten te Mheer, koning geworden van de schutterij St. Sebastiaens.

Er werd stevig strijd geleverd voor de koningsaar en bijna tweehonderd schoten moesten worden gelost voordat de houten vogel op zijn hoge mast zich overgaf.

En dit rake schot werd gelost door burgemeester Michiels van Kessenich.

De nieuwe koning werd geïnstalleerd door de schuttersvoorzitter, de heer J. Senden en kreeg het konings zilver omgehangen.

Daarna volgde een feestelijke tocht door Mheer waarbij de nieuwe schutterskoning werd begeleid door schutterij, drumband en de kon. harmonie St. Coeclia.

BURGEMEESTER MICHIELS VAN KESSENICH:

"ALS HET KAN TREK IK MET DE
SCHUTTERIJ MEE"



.. Louis koning der schutterij Sint
Sebastianus van Mheer en burge
meester dergemeente Mheer en
St. Geertruid, wonende te St. Geertruid ..

- Van onze verslaggever -

MHEER -

"Voor zover het burgemeesters-ambt niet bij
mi, het koningschap van de schutterij zal ik als
koning van de schutterij van Mheer meetrokken."

Dat is het definitieve besluit van burgemeester
jonkheer meester Louis Michiels van Kessenich
van Mheer, nadat hij zondagmiddag - zoals wij
reeds gisteren berichtten - met een welgemikt
schot zich zelf tot koning van de roemruchte
schutterij Sint. Sebastianus van Mheer pro.
moueerde.

En daarmee aan het eenling bestaan van
schutterskoning - burgemeester Bär Wijnands in
Eijsden een knattend zinde maakte.

Is burgemeester Michiels als jonge burgemeester druk doende zijn bestuurs kwaliteiten, den volke te tonen", zijn prestatie van zondagmiddag getuigt ook van nog verborgen kwaliteiten.

Onomwonden geeft hij toe het voor de jacht bestemde wild slechts als consument gezien en geproefd te hebben en nooit via het vizier van een schietwapen.

"Ik ben wel vroeger vaker met mijn vader naar het koningsvogel schieten geweest. En ik heb op de Sint. Pietersberg in Maastricht wel eens op die bolletjes geschoten. Maar de laatste 15 jaar niet meer" zegt Mheers eerste schutterskoning met echt blauw bloed in de aderen.

VERVANGER

Overigens had hij tot zijn benoeming als burgemeester toch enige relatie tot het schutters wereldje, zij het een iets ander wereldje dan het folkloristische.

Hij was toen bij de rijksoverheid bekend als reserve-officier.

Heeft hij thans een veel hogere sport op de schuttersladder bereikt, het instituut van de "reserve" is hij niet vergeten.

Ik stel me voor, dat ik bij een processie in Mheer meega als burgemeester en niet als koning van de schutterij.

In dat geval gaat de oude koning als mijn vervanger mee."

Waarmee Jef Landinois de functie van reserve-koning krijgt toegematen.

Blijft voor de secretaris en leden van Sint Sebastiaan van Mheer het probleem hoe "den koning aan te spreken".

Een zeer punctuele secretaris zou het volgende op de enveloppe van een verenigings mededeling kunnen zetten: Zijne majesteit, de hoogwel geboren, weledelgestrange, edelachtbare heer jhr. mr. L. M. Michiels van Kessenich.

De omschrijving zou beperkt kunnen blijven tot koning Louis, het geen een reeds eeuwen ook in de landelijke historie als juist aanvaardde naamgeving is.

En waarbij we er zeker van zijn, dat deze korte naam beter past in leven en werken van de nieuwe koning van Mheer.....

WOENSDAG 28 Mei 1975

" PAOL-HOUWE " IN MHEER



- Van onze verslaggever -
MHEER -

Op de laatste dag van de bronk-kermis in Mheer houden de mannen van schutterij Sint Sebastians de ouwe traditie van het "paol houwe" in ere.

Het paol-houwe gaat terug tot vroeger eeuwen toen anders denkenden het uittrekken van de processie nog wel eens wilden verhinderen en daartoe versperringen op de weg aanbrachten.

Daarop stelden de schutterijen biele mannen aan, die voor de processie uittrokken om de hindernissen op te ruimen.

Dat is al lang verleden tijd, maar om de traditie levend te houden planten de inwoners van Mheer op kermis dinsdag heren en dier palen, gedamoufleerd met groen.

Onder dat groen gaat dan ook stevast een fles geestrijk vócht schuil.

Aangezien er dit jaar in Mheer ruim 50 palen stonden, werd het een uiterst gezellig feest waarbij iedereen in een opperbeste stemming raakte.

WOENSDAG 28 Mei 1975

MHEER ZAG WEER "PAOL-HOUWE"



.. Een van de "Paole" gaat voor de bijl ..

MHEER.

Gisteren tegen 17 uur werd in Mheer volgens oude traditie de eerste "paol gehouwe".

Zo als altijd was ook nu bij de aanvang, toen commandant Sjeng Bernaesen aantrad, dommandeerde, de belangstelling nog niet erg groot.

Maar na enkele uren was dat anders.

Ondertussen had zich ook de Kon. Harmonie bij de schutterij gevoegd en op de vrolijke tonen van de muzikanten danste jong en oud de traditionele Mheerder Cramignon: een stukke sjink met mosterd op.

De jonkheid - bestuurders voerden de erasmignon aan.

De biele mannen deden ondertussen hun werk.

Mannen met ervaring: Sjeng Hutschemakers en Sjaak Heijnen en Ton Heijnen die straks de taak van zijn vader zal overnemen.

RUIM VJFTIG

Die biele mannen hadden het wel zwaar.

Vorig jaar kregen ze ongeveer 40 palen om te kappen.

Vanwege de uitbreiding in Mheer waren er dat nu ruim vijftig.

Maar dit vormde tevens het bewijs, dat de nieuwe inwoners zich thuis voelen en mee willen doen aan de traditionele gebruiken van Mheer.

Iedereen was later op de avond in een allen beste stemming.

Voorzitter J. Senden en Generaal J. Lannaerts konden tevreden zijn over hun manschappen.

Zij hadden hun werk goed gedaan en heel Mheer waren er een mooi en rijk klappen geluverd.